

Pakket vol hoop en voedsel



Actie Veld Vol Voedsel 2025

Genesis 1:29: "Toen zei God: 'Ik geef jullie alle zaaddragende planten op de hele aarde en alle bomen die vruchten met zaad dragen. Die zullen jullie tot voedsel dienen.'"

Doe-het-zelfpakket

Wat als je gezond bent en over een groot stuk land beschikt, maar niet de middelen hebt om poot- en zaaigoed te kopen? Dan blijft de grond waarop je je eigen voedsel zou kunnen verbouwen onbenut. Dit is de realiteit voor veel gezinnen in Armenië en Moldavië, die dagelijks moeite hebben om het hoofd boven water te houden en zich voortdurend zorgen maken over voldoende voedsel.

Met het project Mensenkinderen Veld Vol Voedsel ondersteunen wij deze gezinnen op een concrete en duurzame manier. Zij ontvangen pootaardappelen en groentezaden, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Pootaardappelen zijn een waardevolle bron van koolhydraten en dragen bij aan een gezond en voedzaam eetpatroon. De groentezaden leveren daarnaast essentiële vitaminen en mineralen. Deze pakketten bieden gezinnen niet alleen toegang tot gezonde voeding, maar geven hun ook de mogelijkheid om zelfstandiger te worden en minder afhankelijk van hulp. Het is daarmee een echt "doe-het-zelfpakket": een praktische en duurzame manier om gezinnen te ondersteunen in het helpen van zichzelf.

Gelukkig hebben veel mensen gehoor gegeven aan onze hulpvraag. Dankzij hun betrokkenheid hebben we inmiddels meer dan 700 families en 1.500 gezinnen daadwerkelijk kunnen ondersteunen. **Uw steun was daarbij van vitaal belang. Hartelijk dank daarvoor!**

Genesis 8:22: "Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten..."



Voedselzekerheid

De mensen hebben geen gebrek aan grond en zouden zelf een moestuin kunnen inrichten. Echter het ontbreekt de families en gezinnen aan middelen om het pootgoed te kopen. Mensenkinderen helpt en geeft poot aardappelen en groentezaden zodat de gezinnen zelf de handen uit de mouwen kunnen steken om hun eigen grond bewerken en onderhouden. Dit vermindert de afhankelijkheid van voedselhulp en versterkt de zelfredzaamheid.



Vardenis Armenië



Marine Tonoyan is 43 jaar en woont in het dorp Tsovak, in de gemeente Vardenis. Ze is getrouwd met Karen Aslanyan (53) en samen hebben zij drie kinderen. In 2022 werd hun schoonzoon, de pasgetrouwde echtgenoot van hun oudste dochter Armnine, in de oorlog gedood. Sinds zijn overlijden ondersteunen Marine en Karen hun dochter en haar kindje, die grotendeels bij hen in huis wonen. Ze doen er alles aan om bij te dragen aan het welzijn en de stabiliteit van het gezin in deze moeilijke periode.

Het echtpaar beschikt over ongeveer 2.500 m² land dat zij bewerken. Daarnaast hebben zij drie koeien, een varken en kippen. Hun belangrijkste inkomsten komen uit het landbouwwerk. Helaas kampen zowel Marine als Karen met gezondheidsproblemen, wat het werk extra zwaar maakt. Daarom zijn zij ontzettend blij en dankbaar dat zij bloemkool- en broccoliplantjes hebben ontvangen. **Hierdoor kunnen zij waardevolle gewassen verbouwen die niet alleen bijdragen aan gezonde voeding voor het gezin, maar ook extra inkomsten opleveren — iets wat zij hard nodig hebben.**

mensenkinderen
♥ voor mensen in nood

In het dorp Torfavan ontmoetten we Sofia (geboren in 1984). Haar man, Arayik Barseghyan, werkt als dagloner in de landbouw en Sofia zelf is verkoopster in een winkel. Hun belangrijkste bron van inkomsten is echter de landbouw en veeteelt. Ze hebben twee koeien en één kalf. Met hun werk kunnen ze in de basisbehoeften van hun gezin – vader, moeder en drie kinderen – voorzien, zowel wat betreft voedsel als nutsvoorzieningen. Toch hebben ze geen warm water in huis. In het dorp is geen gasvoorziening en elektrische kachels verbruiken veel stroom. Ze zouden graag een zonneboiler aanschaffen, maar daarvoor ontbreken de financiële middelen. Afgelopen jaar ontving Sofia via het zadenprogramma bloemkool- en broccolizaailingen. Met veel zorg hebben ze hun 400 vierkante meter grond bewerkt en ingeplant. **Als de oogst goed is, hopen ze een deel van de opbrengst opzij te kunnen leggen, zodat ze uiteindelijk een zonneboiler kunnen aanschaffen.**





2 Korintiërs 9:6: "Wie weinig zaait, zal ook weinig oogsten, en wie veel zaait, zal ook veel oogsten".

Economische groei

Het Vel Vol Voedsel project is hulp voor op de langere termijn. Door zelf voedsel te verbouwen kunnen gezinnen in de zomer een gezonde gevarieerde maaltijd op tafel gezet worden en besparen ze huishoudgeld op eten. Aardappelen, uien, wortelen en kool kunnen goed bewaard worden, zodat er in de winter ook te eten is. De overvloed aan aardappelen en groenten kunnen verkocht worden op de lokale markt. **Door zelf voedsel te verbouwen kunnen gezinnen geld besparen en mogelijk zelfs een klein inkomen genereren.** Het kleine inkomen kan gebruikt worden voor andere doeleinden zoals kleding en jassen.

mensenkinderen
♥ voor mensen in nood



Ungheni Moldavië

mensenkinderen
♥ voor mensen in nood



In en rond Ungheni is het leven onlosmakelijk verbonden met het land. Moldavië is van oudsher een landbouwwild. Na de val van de Sovjet-Unie werden de grote staatsboerderijen verdeeld en kreeg elke familie een eigen stuk grond. Wat hoopvol begon, bleek vaak zwaar: zonder voldoende middelen en goede zaden is het elk jaar opnieuw vechten voor een goede oogst.

Voor veel gezinnen bepaalt de zomer of er in de winter genoeg te eten zal zijn. Wat in het voorjaar wordt gezaaid, moet in de herfst worden geoogst, ingemaakt en zorgvuldig opgeslagen. Een mislukte oogst betekent een lange, zorgelijke winter.

Daarom ontvangen 1500 families in Ungheni en meer dan vijftien omliggende dorpen zaadpakketten met een gevarieerde selectie groentezaden – van tomaten en komkommers tot kool en wortels. Daarmee kunnen zij een voedzame moestuin aanleggen en voldoende voorraad opbouwen voor de koude maanden.

Dit project biedt meer dan praktische hulp. Het geeft gezinnen de kans om zelf in hun basisbehoeften te voorzien en met hernieuwde hoop naar de toekomst te kijken.

Psalm 104:14: "U laat gras groeien voor het vee, en planten voor de mens om te verbouwen, om voedsel uit de aarde te halen".



Deuteronomium 11:14: "Dan zal ik uw land op de juiste tijd regen geven, de vroege en de late regen, zodat u uw graan, uw wijn en uw olijfolie kunt inzamelen".

Duurzaamheid

Door te investeren in lokale voedselproductie, dragen we bij aan een duurzamere toekomst. Voortdurende steun en toegewijde samenwerking door de jaren heen hebben geresulteerd in talrijke sociale projecten in de verschillende gemeenschappen uitgevoerd worden. De hulp die Mensenkinderen biedt, heeft geleid tot een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van de sociaaleconomische stabiliteit en het welzijn van de inwoners. Doordat iedereen altijd dezelfde producten verbouwen bleek het steeds moeilijker om deze producten aan de man te brengen. Daarom is opleiding en training onmisbaar. Met het aanbieden en leren over nieuwe gewassen, proberen we het aanbod van nieuwe en hoogwaardige gewassen te vergroten in de regio. Wanneer een boer een hoog inkomen ontvangt uit zijn bewerkte land en de producten zonder moeite kan verkopen, begint hij meer land te bewerken en laat hij geen vierkante meter land onbebouwd.



Dsegh Armenië



Een van de belangrijke initiatieven was het maasteelproject wat in 2025 werd uitgevoerd in het dorp Dsegh in Armenië. Het idee om in het dorp Dsegh maïs te verbouwen ontstond toen bekend werd dat via een gezamenlijk subsidieprogramma een maaidorser zou worden aangeschaft. Hoewel de 670 hectare landbouwgrond al jaren niet werd gebruikt en velen het plan onrealistisch vonden, konden we dankzij donateurs toch starten.

Uiteindelijk werd 28 hectare ingezaaid, bewerkt door 45 families (maximaal 1 hectare per gezin). Er werd gekozen voor een vroeg rijpende maïssoort, zodat de oogst op tijd binnen kon zijn. Zaden, meststoffen en pesticiden werden aangeschaft en alle noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Door voldoende regen was irrigatie niet nodig.



Jesaja 30:23: "Dan zal Hij regen geven voor uw zaad, waarmee u de akker bezaait; [...] in die dag zal uw vee in een uitgestrekte weide grazen".



mensenkinderen
♥ voor mensen in nood



Genesis 2:15: "De HEERE God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren".

De impact is groot

Uw steun heeft een grote impact op het leven van mensen door kansen te creëren om te werken, zich te ontwikkelen en vooruit te komen dankzij hun eigen inspanningen. Wij waarderen uw bijdrage zeer en zijn ervan overtuigd dat onze effectieve samenwerking in de toekomst zal worden voortgezet ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de gemeenschap.

Wij zijn u diep dankbaar voor uw vertrouwen, menselijkheid en zorgzame houding.



Galaten 6:7-9: "Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. [...] Laten we het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is".

mensenkinderen
voor mensen in nood