

# Even geen zorgen



Kinderbijbeldagen 2025



# Voor kinderen zoals Liana

Albanië, Armenië, Moldavië



Kunt u zich Liana nog herinneren? Wij stelden u voor aan dit meisje van negen jaar: op het eerste gezicht een lief, jong en onschuldig kind. Maar helaas is de werkelijkheid anders. In haar jonge leven heeft zij al veel moeten meemaken.

Er zijn zoveel jongens en meisjes die getekend zijn door (oorlogs)trauma's, verdriet, armoede, gebrek en honger. Stichting Mensenkinderen trekt zich het lot van deze kinderen in Armenië, Albanië en Moldavië aan en geeft hen de mogelijkheid om naar een Bijbel Zomerkamp te gaan.

We gunnen hen een tijd om even de ellende te vergeten. Even weg van de zorgen van alledag. Gewoon kind zijn, zonder zorgen. Elke dag krijgen de kinderen gezond eten. Ze gaan varen, kleien, dansen, schilderen en voetballen en er is tekentherapie voor kinderen met trauma's. Naast sport en spel horen de kinderen de verhalen uit de Bijbel. **Verhalen die van onschatbare waarde** zijn. Verhalen die hun Hoop geven ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien.

We merken telkens weer dat een week Bijbel Zomerkamp wonderen doet. De kinderen knappen er zienderogen van op. Meer dan 1800 kinderen hebben de dagen van hun leven gehad. En u heeft daaraan bijgedragen. Daarvoor willen wij u hartelijk danken.



# Feest vol hoop en vreugde

## SHAGHAT Armenië



Er is feest in het dorp Shaghat. Dankzij de enorme inzet van medewerkers en vrijwilligers worden er Kinderbijbeldagen georganiseerd. In het dorps-huis, midden in het dorp, komen de kinderen samen voor deze bijzondere dagen.

Het zijn dagen vóór en dóór de kinderen. Ondertussen kijken ouders en moeders met belangstelling toe. Ze proberen op te vangen wat het is dat de kinderen zoveel plezier en blijdschap geeft.

Vol enthousiasme doen de kinderen mee aan sport en spel. Maar er wordt ook aandachtig geluisterd naar Gods Woord. Samen leren ze wat het betekent en hoe ze dit in hun dagelijks leven kunnen toepassen.



# Blijde kinderharten

## SISIAN Armenië



In Sisian worden elke zomer, in de achtertuin van de Armeense Evangelische Kerk, de Kinderbijbeldagen gehouden. Voor sommige kinderen was het de allereerste keer dat zij aan zo'n kamp mochten deelnemen.

Het werden voor hen onvergetelijke dagen. De kinderen luisterden naar Bijbelverhalen, leerden liedjes en ontdekten samen de wonderlijke dierenwereld van Gods schepping.

Je zag de kinderen helemaal opbloeien. Vol enthousiasme vertelden zij thuis aan hun ouders over alles wat zij hadden beleefd. Ze genoten er zó van dat ze het maar moeilijk vonden dat er een einde kwam aan de Kinderbijbeldagen. Sommige ouders moesten zelfs hun best doen om hun kinderen weer me naar huis te krijgen.



# Een oase van blijdschap

## IJEVAN Armenië



Binnen de kerkmuren van de Evangelische Kerk in Ijevan werden in juni vorig jaar weer actieve Kinderbijbeldagen gehouden. Het park naast de kerk bood een mooie plek voor de buitenactiviteiten.

Voor veel kinderen is de zomervakantie geen tijd van uitjes of ontspanning. Hun ouders leven in armoede en hebben geen middelen om hen iets extra's te bieden. Juist daarom betekenen de Kinderbijbeldagen zo veel.

Het zijn intensieve en feestelijke dagen. De kinderen spelen samen, doen aan sport, knutselen enthousiast en ontdekken spelenderwijs wat de Bijbel hen te vertellen heeft. De liefde van God ervaren is een groot geschenk.

Voor even kunnen ze de zorgen van thuis achter zich laten. Ze lachen, leren en genieten — gewoon als kind. Juist daarom zijn deze dagen voor hen van onschatbare waarde.



# De lucht vol vrolijke kreten

## GYUMRI Armenië



Al ruim vóór de afgesproken tijd stonden ze te wachten op het busje dat hen naar de plek zou brengen waar de Kinderbijbeldagen werden gehouden. Vol verwachting stapten ze in. Bij aankomst werden ze hartelijk ontvangen door de leiding. De kinderen maakten kennis met elkaar, verkenden nieuwsgierig de omgeving en werden ingedeeld in groepjes — benieuwd naar alles wat hen te wachten stond.

Tijdens de bijeenkomsten leerden de kinderen wat bidden betekent. Ze hoorden dat de kracht van Jezus kracht geeft, dat Jezus Christus altijd dichtbij is en wil helpen, troosten en nieuwe moed wil schenken. Daarna mochten ze hun creativiteit de vrije loop laten met knutselwerkjes die aansloten bij het thema van de dag.

Na een heerlijke, voedzame maaltijd barstte het speelplezier los. De kinderen renden, speelden fanatiek en moedigden elkaar enthousiast aan. Na ieder spel vulde de lucht zich met lachende gezichten en vrolijke kreten.

In die warme en blijde sfeer gingen de kinderen, vol indrukken en nieuwe energie, aan het einde van de dag tevreden naar huis.



# Geloof en verbondenheid

## ARTASCHAT Armenië



Op de binnenplaats van de Sint Jan Evangelisatiekerk in Artashat vonden de Kinderbijbeldagen plaats. Kinderen die door geweld uit hun geboortestreek verdreven waren, kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen en de kinderen van de zondagschool namen vol enthousiasme deel.

Dankzij de gulle steun van sponsors konden alle noodzakelijke benodigdheden worden aangeschaft. Met hart en ziel gingen de groepsleiders en assistenten aan de slag om de kinderen onvergetelijke dagen te geven.

De Kinderbijbeldagen zijn veel meer dan spel en plezier; ze vormen een belangrijk geestelijk, onderwijzend en sociaal initiatief. Kinderen uit verschillende gemeenschappen leren over geloof, vaderlandsliefde en de verbondenheid met de kerk. Zo worden niet alleen harten geraakt, maar ook de onderlinge banden versterkt.



# Liefde en aandacht

## Erseke Albanië



Het belang van een week van ontspanning, verwerking en geloofsopbouw lijkt met de jaren alleen maar toe te nemen. De impact op het persoonlijk herstel, de bemoediging en het zelfbewustzijn van de kinderen is groot.

In een snel veranderende samenleving zijn er helaas nog steeds groepen mensen die economisch niet kunnen meekomen. Vooral de gezinnen van gevangenen en hun kinderen blijven vaak achter. Veel van deze kinderen groeien op met ervaringen van geweld, armoede en buitensluiting. Tijdens de zomervakantie hebben zij vaak weinig omhanden.

De Kinderbijbeldagen doorbreken deze sleur. Maar nog belangrijker is dat de kinderen terechtkomen in een omgeving waar liefde en aandacht voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Het is een plek waar zij de boodschap van het evangelie niet alleen horen, maar ook daadwerkelijk ervaren.



# Gods liefde in de praktijk

## Verschillende regio's Moldavië



Kinderen in Moldavië hebben drie maanden vrij van school in de zomer, maar ze hebben weinig tijd voor vakanties omdat hun families hard werken op het veld, tuinen en het verzorgen van de dieren. Elke familie probeert genoeg voedsel te verzamelen en voor te bereiden voor de winter. Het spreekt voor zich dat dit een van de drukste periodes van het jaar is voor Moldaviërs in de dorpen.

Elke zomer organiseren verschillende kerken een dagkamp in hun dorp met spelletjes, bijbellessen en andere leuke activiteiten voor de kinderen. Met steun van Mensenkinderen krijgen de kinderen een lunch. Het voeden van de kinderen is een zegen voor hen en hun families.



Dank u wel,  
wij hebben ontzettend genoten!



Voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt u het Mij gedaan.

Mattheus 25:40