

mensenkinderen 20 jaar!

MAGAZINE

Editie juni 2023

**SPECIALE
JUBILEUM-
UITGAVE**



Zorg en Zending in Albanië,
Armenië en Moldavië

20 jaar
mensenkinderen
♥ voor mensen in nood

Dit magazine is een uitgave van Mensenkinderen.
Wilt u voortaan ook een exemplaar ontvangen?
Bel dan met het kantoor te Nunspeet
(0341) 45 55 59 of stuur een email naar
info@mensenkinderen.nl

Doelstelling

Mensenkinderen is een christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Editie

Editie juni 2023, 20^e jaargang

Contact

Mensenkinderen
Galvaniweg 8c
8071 SC Nunspeet

Telefoon: (0341) 45 55 59
Website: www.mensenkinderen.nl
Email: info@mensenkinderen.nl

IBAN Giro: NL87 INGB 0000 0055 35

Opmaak

Jaco van den Hudding
Mediadvies, Harderwijk

Erkend als ANBI

Mensenkinderen is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aan Mensenkinderen aftrekbaar zijn van de belasting. Mensenkinderen hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.



- 3** Meer dan alleen praktische hulp
- 4** Mensenkinderen door de jaren heen
- 10** Geven na uw leven – Nalaten aan Mensenkinderen
- 12** Ze delen wat ze hebben – reisverslag door René Hansma
- 14** De opvolger van de Acceptgiro heet 'Mijn eenmalige gift'
- 15** Nieuws: Warme truiendag in Rotterdam Verhoging sponsorbedrag
- 16** Actie: Een eigen kas, een grote stap voorwaarts...

Het is voor mij een groot voorrecht dat ik sinds de oprichting in 2003 betrokken mag zijn bij het werk van Stichting Mensenkinderen. Destijds had ik nooit kunnen bevroeden dat ik na twintig jaar nog steeds bij deze prachtige organisatie betrokken zou zijn.

Wat is er in die afgelopen twintig jaar veel gebeurd en wat heb ik veel bijzondere mensen mogen ontmoeten. Zo heb ik talloze warmhartige donateurs leren kennen. Sommigen startten een eigen actie om geld in te zamelen voor het werk van Mensenkinderen; anderen namen Mensenkinderen op in hun testament; weer anderen gaven (geven) elke maand een vast bedrag om mensen in nood in een van onze veldlanden te steunen.

Mijn collega's en ik waarderen elke gift, hoe klein of groot ook. Denkend aan het Bijbelverhaal over het 'penningske van de weduwe', beseffen wij dat een klein bedrag voor een donateur die niet veel heeft een groot offer kan zijn. En alle giften samen - en dat waren er in

de afgelopen jaren ontzettend veel - maakten het mogelijk om ontelbare mensen in onze veldlanden hulp te bieden in de vorm van bijv. voedsel, kleding, onderwijs, medicijnen, Bijbels, noodhulp in tijden van oorlog en nog veel en veel meer.

Lieve donateurs, u en ik kunnen nauwelijks beseffen wat al die giften voor medemensenkinderen betekend hebben en nog steeds betekenen. Daarom wil ik u, mede namens mijn collega's en bestuursleden, uit de grond van mijn hart danken voor uw niet aflatende steun gedurende de afgelopen twintig jaar.

Elke week ontvangen we rapporten uit de veldlanden waarin verslag wordt gedaan van projecten die zijn uitgevoerd en afgerond.

Het is ongelooflijk hoeveel werk er verzet wordt in onze veldlanden, elke dag opnieuw. Soms ontvangen we berichten die extra indruk op mij maken. Zo stuurde Eugene, een partner van Mensenkinderen in Moldavië, onlangs een foto van drie in het wit geklede vrouwen die op het punt staan gedoopt te worden in een kerkje in Iepureni. Wat deze vrouwen bindt, is dat ze allemaal via een hulpproject van Mensenkinderen in contact

zijn gekomen met christenen die hen bekend hebben gemaakt met het christelijk geloof. De vrouw links kwam tot geloof door het gaarkeukenproject voor ouderen. De vrouw in het midden leerde God kennen n.a.v. het voedselpakkettenproject. En de tiener rechts kwam in aanraking met het geloof via het dagcentrumproject

waar kinderen tot 18 jaar na schooltijd worden opgevangen en een warme maaltijd en hulp bij het maken van huiswerk krijgen.

Dergelijke foto's en verhalen maken duidelijk dat de hulp die Mensenkinderen middels allerlei projecten biedt verder gaat dan alleen praktische en materiële hulp. In veel gevallen vertellen onze partners en kerkelijke vrijwilligers dat ze gedreven worden door hun geloof in Jezus Christus om medemens lief te hebben en te helpen. Hun enthousiasme is aanstekelijk en maakt menigeen nieuwsgierig. Zo bieden ze niet alleen brood voor het lichaam, maar ook brood voor het hart. Wonderlijk hoe God werkt door mensen heen. Dat maakt me dankbaar.

Ds. Egbert van Beesten



MENSENKINDEREN - DOOR DE JAREN HEEN

Mensenkinderen werd op 5 september 2003 opgericht door zes mensen die ieder vanuit hun eigen achtergrond passie hadden voor hulpverlening en zending: Sipke van der Land, Hans van den Hoek, ds. Jenno Sijtsma, Jan van Rijn, Arjan Klein en ds. Egbert van Beesten.

We waren verrast dat we n.a.v. deze brief meer dan 5000 giften ontvingen, bestemd voor kerstgiften voor straatkinderen in Bulgarije en alleenstaande ouderen in Moldavië. Zoveel steun en positieve reacties bemoedigden ons om door te gaan en het werk van Menschenkinderen verder uit te bouwen.

We begonnen met het steunen van kerken en christelijke organisaties in drie landen: Albanië, Bulgarije en Moldavië. Dat waren destijds de armste landen van Europa. Er werd een kantoorje betrokken in Almere (Randstad 22-127; 1e verdieping). Vijf jaar lang werd het werk van Menschenkinderen van hieruit gecoördineerd en georganiseerd.



Sipke van der Land, bekend van de vele boeken die hij schreef en van de vele tv-programma's in de jaren '70 en '80 over religie, zending, sektes en Bijbelse landen, maakte op 17 december 2003 het ontstaan van Menschenkinderen wereldkundig met de brief die hierboven is afgebeeld.





Het eerste jaar was een moeilijk jaar. Het kostte heel veel energie en zweetdruppels om een goede en degelijke organisatie op te bouwen en het donateursbestand uit te breiden. Maar de mensen van het eerste uur waren enthousiast en enorm gemotiveerd om zoveel mogelijk mensen te helpen in de veldlanden. Bovendien wisten we ons niet alleen afhankelijk van de steun van donateurs maar vooral ook van de zegen van God. En die zegen hebben we talloze keren op een bijzondere wijze mogen ervaren.

Na een moeilijk eerste jaar, waarin we in goed overleg afscheid namen van Hans van den Hoek en Arjan, gingen 'de dominees' zoals we ons wel eens gekscherend noemden (Jenno, Jan, Sipke en ik hadden alle vier een

theologische achtergrond), vol goede moed verder, gesteund door een zeer betrokken bestuur. Niet gehinderd door enige mate van kennis op het gebied van fondsenwerving, maar gebruik makend van ons boeren verstand, lukte het om tegen lage kosten steeds meer donateurs te werven. Zodoende waren we in staat om een groeiend aantal mensen in de veldlanden te steunen. Telkens hielden we voor ogen dat we werkten met gegeven geld. Daardoor werd het een sport om tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk geld in te zamelen en zoveel mogelijk mensen hulp te bieden. In de afgelopen twintig jaar werden we elk jaar opnieuw verrast door groeiende inkomsten. Wat een zegen!

Drie keer verhuisd

In de afgelopen 20 jaar is Mensenkinderen drie keer verhuisd. In het kader van op de kleintjes letten, werd in 2008 een goedkoper kantoor in Harderwijk (Oosteinde 23; twee kamers op de 1^e verdieping).



Na vijf jaar, in 2013, vonden we een nog goedkoper kantoor in Nunspeet (Sporlaan 1a; twee kamertjes op de eerste verdieping en een zolder voor het archief). Het had 6 jaar lang leeg gestaan en was een echte bouwval. We kwamen met de verhuurder overeen dat we een jaar lang geen huur hoefden te betalen, als wij het zelf helemaal gingen opknappen. Zo geschiedde.



Wij waren heel blij met het resultaat, hoewel veel bezoekers zich verwonderden over de beperkte ruimte die we hadden.

Ondanks de beperkte ruimte hebben de toen nog 5 werknemers er met heel veel plezier gewerkt. Helaas kregen we te horen dat het gebouw waar ons kantoor in zat plaats moest maken voor nieuwbouw en wij dus noodgedwongen op zoek moesten naar een nieuw kantoor. Tot onze grote verrassing vonden we in 2021 een groter en zelfs goedkoper kantoor (Galvaniweg 8c, Nunspeet; 1^e verdieping).

We ervoeren dit als een cadeau-tje van Boven. Dit is de plek vanwaar we nog vele jaren ons werk hopen te coördineren. We voelen ons er helemaal thuis.



Enkele opmerkelijke gebeurtenissen

Er zijn in de afgelopen 20 jaar zoveel bijzondere dingen gebeurd dat het ondoenlijk is om die hier allemaal te noemen. Maar toch willen we hier enkele gebeurtenissen memoreren.

Nieuw veldland: Armenië

In 2010 heeft Mensenkinderen haar hulpverlening uitgebreid naar het land Armenië. Armenië is de oudste christelijke natie ter wereld en door de eeuwen heen zijn de mensen er vervolgd. De grootste tragedie was de genocide die begon in 1915. Toen zijn er naar schatting 1,5 miljoen Armenen op gruwelijke wijze vermoord. Enkele jaren na de genocide werden alle godsdiensten door de communistische leiders streng verboden. Decennia lang werden christenen vervolgd. In 1988 werd Armenië getroffen door een verwoestende aardbeving. Ruim 25.000 mensen kwamen om. Sindsdien leeft de overgrote meerderheid van de Armeniërs in grote armoede. Mensenkinderen heeft daarom besloten om de broeders en zusters daar te helpen. Sindsdien is Mensenkinderen één van de Neder-

landse hulporganisaties die het meeste hulp biedt in Armenië. Als waardering hiervoor ontving Mensenkinderen op 15 september 2022 uit handen van de Armeense ambassadeur in Nederland, dhr. Tigran Balayan, een oorkonde als teken van dank voor wat Mensenkinderen in de afgelopen jaren voor Armenië heeft betekend.

Wim Petter ambassadeur voor 'Koe zoekt gezin'

In 2009 begon Mensenkinderen een bijzonder project onder de titel 'Koe zoekt gezin'. In het kader van dit project ontvingen arme Albanese gezinnen, die de zorg voor een gehandicapt kind hadden, een drachtige koe. Een koe betekende geweldig veel voor deze gezinnen. Zij geeft dagelijks melk, waarvan kaas en boter gemaakt kan worden, zodat het gezin verzekerd



is van gezonde voeding en extra inkomsten.

We vonden boer Wim Peter, bekend van het tv-programma Boer zoekt vrouw bereid om ambassadeur van dit project te worden. In 2018 zijn we met dit project gestopt. In totaal hebben we 172 gezinnen een drachtige koe gegeven.

CBF-Keurmerk

Met ingang van 1 oktober 2015 is Mensenkinderen door het Centraal Bureau Fondsen-



werving aangemerkt als keurmerkhouders. Dit betekent dat Mensenkinderen voldoet aan strenge kwaliteitseisen en zorgvuldig met elke gedoneerde euro omgaat.

Overlijden Sipke van der Land

Op 13 september 2015 stuurde Sipke van der Land - een van de oprichters van Mensenkinderen en tot dan toe nog erg betrokken bij de stichting - mij een kort bericht met de volgende inhoud: *Dag Egbert, Geen vrolijk bericht ditmaal. Een zeer ernstige ziekte heeft me getroffen, ja, de gevreesde. Vrg. Sipke.*

Slechts twee maanden later, op 23 november, overleed hij in een hospice in zijn woonplaats Wassenaar.

Mensenkinderen is Sipke van der Land veel dank verschuldigd. Hij was één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de stichting en ook de bedenker van de prachtige naam die de organisatie sindsdien draagt: Mensenkinderen.

Vanaf de oprichting van Mensenkinderen tot aan zijn overlijden was Sipke als ambassadeur, schrijver van artikelen, voorganger in kerkdiensten en als inspirator nauw betrokken bij het hulpverlenings- en zendingswerk van onze stichting. Sipke was een begenadigd schrijver en (s)preker, maar bovenal een christen met een warm hart voor de Bijbelse boodschap én voor de arme medemens. In zijn afscheidsbrief aan de donateurs van Mensenkinderen bracht hij zijn hartsverlangen nog eenmaal onder woorden: *“Nu zeg ik nog eens: Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is wereldwijd en hemelbreed. Wat wil je nog meer?!”*



Dorp voor dorp

In 2018 ging Mensenkinderen van start met een nieuwe vorm van het bieden van hulp onder de titel ‘Dorp voor dorp’. Om ervaring op te doen kozen we voor het Armeense dorp Hartagyugh. We brachten het dorp in kaart en ontdekten dat er 123 gezinnen in grote armoede leefden. Er werd een 5-jarenplan opgesteld met als doel dat na 5 jaar minimaal de helft van de 123 gezinnen zelf in haar onderhoud zou kunnen voorzien. De nadruk werd in dit dorp gelegd op het ontplooiën van land- en tuinbouwactiviteiten. In de 5 jaren die volgden werd er meer dan 100 ha grond, die tot dan toe braak had gelegen omdat de



mensen niet de kennis en geld hadden om het te bewerken, in cultuur gebracht. Daarnaast werden er tal van projecten opgezet zoals bijvoorbeeld opleiding tot imker, groentekassen

aan arme gezinnen; naaimachines en het vernieuwen van vervallen daken. Na 5 jaar was het resultaat boven verwachting. In totaal waren 111 van de 123 gezinnen in staat om voor hun eigen inkomsten te zorgen! Vanwege dit prachtige resultaat, is in 2022 besloten deze vorm van hulpverlening uit te breiden naar andere dorpen.

Indrukwekkende bekeringsen

Gedurende de afgelopen 20 jaar heb ik tientallen verhalen gehoord van mensen die tot geloof kwamen mede door projecten van Mensenkinderen. Stuk voor stuk grote wonderen. Maar de bekering van Alexi heeft een blijvende indruk op mij gemaakt.

Hartverscheurend. Dat was de situatie van de 32-jarige Alexi toen we hem eind 2015 ontmoetten in het dorpje Branesti (Moldavië). Het was waterkoud. Alexi zat in een rolstoel voor een oud tochtig huis waar kou, regen, sneeuw en wind vrij spel hadden. Onder de muts van zijn regenjas zag ik zijn gehavende gezicht en rooddoorlopen ogen. Een triest hoopje mens.

Op 6-jarige leeftijd verloor Alexi zijn moeder. Zijn vader kon het verdriet en de problemen niet aan en zocht zijn heil in de drank. Alexi leerde om voor zichzelf te zorgen; en dat lukte. Maar in 2008 nam zijn leven een rampzalige wending. Een inbreker sloeg Alexi met een ijzeren staaf in elkaar. Hij kon niet meer lopen en werken. Hij was volledig afhankelijk van anderen. In navolging van zijn vader zocht ook Alexi zijn heil in de drank en werd slaaf van de alcohol. Als er geen hulp was gekomen, had Alexi het niet overleefd.

Goddank was er in de plaatselijke protestantse kerk een gaarkeuken. Gemeenteleden koken elke dag warme maaltijden en brengen die naar arme gezinnen, ouderen en ook naar Alexi. De dagelijkse hulp en ook de liefdevolle aandacht was en is voor hem van onschatbare waarde. De mensen van de kerk getuigden vaak van hun geloof.

Toen we Alexi in september 2016 opnieuw bezochten vertelde hij tegen de vrijwilliger van de kerk dat hij zich wilde bekeren. We baden met hem een zondaarsgebed en hij gaf zich over aan Jezus. Een ontroerend moment. Met deze bekering beloofde hij ook te breken met de alcohol. Eerlijk gezegd leek mij dat een onmogelijke opgave. Maar Alexi was krachtig,



standvastig en geloofde vast en zeker dat hij met God de macht van de alcohol kon verslaan. En zo geschiedde.

Alexi is bijna onherkenbaar veranderd; hij is nu een blij en stralend mens. Hij is volkomen alcoholvrij. Hij gaat vier dagen per week naar de kerk om te helpen en geeft Bijbelstudies aan jongeren in zijn kerk.

Een aangrijpend verhaal

Wie in onze veldlanden met mensen in gesprek komt krijgt vaak de meest vreselijke verhalen te horen. Verhalen over misbruik, honger, uitbuiting, onderdrukking, eenzaamheid en over in de steek gelaten worden. Dergelijke verhalen raken me tot diep in mijn ziel en doen mij beseffen hoe bevoorrecht ik ben en tegelijkertijd motiveren die verhalen mij om nog meer mijn best te doen deze mensen te helpen, hoe dan ook.

Eén verhaal staat in mijn geheugen gegrift. Het verhaal van Corinne. Dat wil ik hier graag met u delen.

'Dat meisje met die roze muts heet Corinne. Ze

is 8 jaar en vorige week is ze gered.' Het was dinsdag 4 november 2014. Ik was in het kinderdagcentrum in het dorpje Paicu in Moldavië. Een van de vrijwilligsters die eten kookte voor de 19 kinderen die er dagelijks kwamen wees naar het kleine en ogenschijnlijk gelukkige meisje. Ik begreep haar opmerking niet en vroeg haar: *'Hoezo is ze vorige week gered?'*

Ze begon te vertellen:

'Ongeveer een week geleden zag de buurman dat Corinne bezig was zichzelf op te hangen in een boom. Hij rende snel naar haar toe en kon net op tijd het touw om haar hals verwijderen. Corinne was vreselijk verdrietig. Ze wilde niet meer leven. Ongeveer een half jaar geleden heeft haar moeder het gezin in de steek gelaten en is er met een andere man vandoor gegaan. Sindsdien heeft Corinne niets meer van haar gehoord; ze bleef alleen met haar vader achter. Maar haar vader kijkt nauwelijks naar haar om, hij is zwaar alcoholist en erg gewelddadig. Corinne werd vaak door hem mishandeld en waarschijnlijk ook misbruikt. In deze ellendige situatie zag de kleine Corinne geen uitweg meer en, hoewel ze nog maar 8 jaar was, besloot ze zelfmoord te plegen. Gelukkig heeft de buurman haar gered en bij ons gebracht.'

De tranen sprongen in mijn ogen toen ik, kijkend naar Corinne, dit aangrijpende verhaal hoorde. Zo'n jong meisje... en dan al een eind aan je leven willen maken? Vreselijk! Na de reddingsactie van de buurman mocht Corinne in het dagcentrum wonen waar liefdevol voor haar werd gezorgd. Goddank!

Mensenkinderen heeft hart voor mensen in nood. Het is mijn wens en gebed dat Mensenkinderen samen met u als donateur nog talloze mensen hulp mag bieden.

Ds. Egbert van Beesten



A close-up portrait of a middle-aged man with a balding head and a friendly expression. He is wearing a light-colored, zip-up jacket over a dark blue t-shirt. The background is slightly blurred, suggesting an outdoor setting.

“Ik steun al vele jaren het werk van Mensenkinderen, en ik wil dat het na mijn leven doorgaat.”

Kees Marcus



Bekijk hier de film van Kees



GEVEN
na uw leven

Nalaten aan Mensenkinderen

Doneren is een daad van geloof. Donateur Kees Markus heeft vanuit zijn geloof hart voor kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Daarom sponsort hij via het kindsponsoringprogramma van meerdere kinderen uit arme gezinnen in Armenië. Dit is voor Kees een manier om zijn geloof handen en voeten te geven.

Nadenken over de toekomst

Kees heeft ook goed nagedacht over de toekomst. Net als voor iedereen komt er ook voor hem een moment dat zijn aardse leven stopt. Hoe gaat het dan verder met zijn sponsorkinderen? Om er voor te zorgen dat de steun aan 'zijn' kinderen ook na zijn leven doorgaat heeft hij Mensenkinderen opgenomen in zijn testament.

Een bijzonder interview

Kees had zijn sponsorkinderen graag een keer willen ontmoeten, maar zijn gezondheidstoestand laat dat niet toe. Daarom hebben we Kees verrast met een speciale boodschap van zijn sponsorkinderen. Het was een emotioneel moment voor hem. We hebben Kees gevraagd waarom hij zich zo inzet voor kinderen in Armenië. U kunt zijn antwoord zien en horen door met uw mobiele telefoon de QR-code te scannen en de film te bekijken die we van Kees gemaakt hebben.

Hulp bij het opstellen van uw testament

Wellicht zit u er over te denken om uw testament op te stellen. Dan kan de speciale (gratis) map die wij hebben samengesteld

u daarbij van dienst zijn. De map bevat informatie over: het stap voor stap opmaken van een testament; wat is een codicil?; wat doet een executeur? etc. etc.. En misschien wilt u, als trouwe donateur, Mensenkinderen opnemen in uw testament. Ook daarover vindt u informatie.

Handig naslagwerk voor nabestaanden

Naast informatie over nalaten en schenken, bevat de map ook een uitgebreid Persoonlijk Memorandum. Dat is een handig naslagwerk voor uw nabestaanden waarin u o.a. al uw wensen m.b.t. uw uitvaart kunt noteren zoals ideeën voor de uitvaartliturgie, evt. tekst op uw grafsteen etc. etc..



Wanneer u overleden bent, dan vinden uw nabestaanden in deze map alle informatie die ze nodig hebben voor alles wat er op dat moment geregeld moet worden (bijv. gegevens over uw uitvaartverzekering; de naam van de uitvaartleider etc.). In de loop der jaren is deze map al voor veel nabestaanden van groot belang gebleken.

U kunt de gratis map aanvragen door een e-mail te sturen naar: info@mensenkinderen.nl of door onderstaande bon in te vullen en te sturen naar: Mensenkinderen, t.a.v. Ds. Egbert van Beesten, Antwoordnummer 509, 8070 VB Nunspeet. (postzegel is niet nodig).

Ja, ik wil graag de map ontvangen met daarin uitgebreide informatie over nalaten aan Mensenkinderen en het Persoonlijk Memorandum.

Voorletters en naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoonnummer: _____ E-mailadres: _____





Verslag van mijn werkbezoek aan Moldavië (8 – 12 mei 2023).

Ik werd vergezeld door twee donateurs die graag meer wilden weten over het land en de vele projecten die wij daar ondersteunen. En natuurlijk ook de mensen ontmoeten die zich dagelijks inzetten voor kinderen, ouderen en de allerarmsten.

Mensen in Moldavië ontwaakten uit een koude en natte winter. De zon schijnt weer en de kachel kon eindelijk uit. Niet meer zorgen maken over brandstof, niet meer op zoek naar brandhout....



Wat hebben de Moldaven het moeilijk. Nog steeds is er tekort aan vele middelen en zijn de

prijzen torenhoog in vergelijking met vorig jaar. En dan ook nog steeds de aanwezigheid van vele vluchtelingen uit Oekraïne. Wat moedig van de Moldaven om naar hen om te zien en te delen van het weinige dat ze hebben.

Onze reis begon met het bezoeken van het dorp Visniovca, hier is het evangelisch centrum van Operatie Mobilisatie. De activiteiten die ze daar kunnen doen door financiële ondersteuning van Mensenkinderen zijn: het runnen van een gaarkeuken voor ouderen, organiseren van kerkdiensten en het Woord verkondigen in omliggende dorpen. Het was

indrukwekkend om mee te gaan met het uitdelen van maaltijden aan ouderen die onder zeer moeilijke omstandigheden moeten leven. De ouderen waren zichtbaar dankbaar voor de gezonde maaltijden, de dagelijkse aandacht, een gesprekje en (voor wie wil) een gebed.

Door naar het dorp Iepureni. Hier is d.m.v. donaties onlangs een mooi kerkgebouw gebouwd. Wij bezoeken daar de kinderdagopvang. Als wij aankomen is er een Bijbelstudie en wordt er aandachtig geluisterd. Ze sluiten af met een mooi lied. Geweldig als wij horen dat een Oekraïense vluchteling zich hier ook heeft laten dopen.

De volgende dag bezoeken wij in het Noorden in de omgeving van Balti diverse projecten voor ondersteuning van zendingen.

Wij ontmoeten zending Alexei Vivat en zijn gezin thuis. Het gezin heeft een groentekas ontvangen om beter in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Ze kunnen nu van hun oogst delen en soms ook wat groente verkopen om zo meer inkomsten te genereren. Alexei krijgt door deze middelen en financiële ondersteuning ruimte om het evangelie te delen in zijn dorp.

Olifantsgras

Het Olifantsgras, dat in 2019 is geplant, is onlangs geoogst en nieuwe scheuten groeien alweer op. Wij zijn bij Yuri, de plaatselijke dominee maar ook landbouwer die de akker met olifantsgras onder

zijn hoede heeft. Binnenkort wordt de eerste brikettenpers geïnstalleerd - deze is gefinancierd door donateurs van Mensenkinderen. Wij maken samen plannen voor de toekomst: hoe kunnen wij op een slimme manier meer hectares Olifantsgras realiseren met de middelen die wij hebben? Er zijn verregaande plannen om nabij Chisinau ca 26 ha olifantsgras te planten. De wortelstukken kunnen we 'oogsten' van de planten die we nu al hebben.

Later deze week bezoeken we de 26 ha die we op het oog hebben voor het olifantsgrasproject. Het is prachtig en zeer vruchtbaar. Logistiek zeer gunstig gelegen en met alle middelen voorzien. Kortom, het ziet er veelbelovend uit.

Stefanie en Spiridon

Natuurlijk bezoeken wij ook het zendelingsechtpaar Stefanie en Spiridon in Lozova; Mensenkinderen werkt al vele jaren met hen samen. Omdat Stefanie Nederlandse is kunnen de donateurs ook een heel verhelderend en indringend gesprek voeren hoe de situatie hier in Moldavië echt is, want je ziet niet wat er zich in binnen de huizen afspeelt. Stefanie kan daar veel over vertellen.

Zoals gezegd is Stefanie getrouwd met de Moldavische dominee Spiridon. Samen geven ze leiding aan twee kerken die ze zelf zijn begonnen. Een echtpaar met veel passie voor de

medemens. Samen met hun gemeenteleden realiseren zij veel projecten zoals: een gaarkeuken voor ouderen, kinderopvang met vele activiteiten (na schooltijd is er in het dorp voor hun niets te doen). Met gevaar voor eigen leven bezoeken ze ook kerkelijke gemeentes in Oekraïne waar ze o.a. aggregaten en hulpgoederen afleveren; mogelijk gemaakt door Mensenkinderen. Dank donateurs!



Wij gaan daar op bezoek bij Ion (45 jaar) die door beschadigde rugwervels in een rolstoel is beland. Omdat hij toch nog gevoel heeft in zijn benen hebben wij hem braces geschonken waarmee hij iedere dag aan het trainen is.

Het project Geef Moldaven een koe is in volle gang en wij bezoeken dominee Pedro in Panacesti die dit project uitvoert. Een arm gezin in Galesti heeft onlangs een koe ontvangen en is daar zeer dankbaar voor. Het kalf van deze drachtige koe gaat weer naar een ander gezin.

Onder de indruk van de vele ontmoetingen met lokale mensen en met nieuwe motivatie om de mensen hier te helpen bouwen in Gods koninkrijk, keren we met talloze indrukken terug naar Nederland.

René Hansma



De opvolger van de Acceptgiro heet 'Mijn eenmalige gift'



Per 1 juni is de Acceptgiro verdwenen. Dit betekent dat alle banken (en dus ook uw bank) sinds 1 juni geen Acceptgiro's meer verwerken. Mensenkinderen heeft met meer dan 100 goede doelen samen gewerkt aan een alternatief dat heet: **Mijn eenmalige gift**. Samen met die andere goede doelen stopten we daarom al tijdig (vanaf 1 april) met de verspreiding van de Acceptgiro. Vanaf dat moment gebruikten wij **Mijn eenmalige gift** om een bijdrage voor ons werk te vragen. Hiermee kunt u net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift aan ons overmaken als voorheen met de Acceptgiro.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is deze betaalmethode wel veilig?

Betalen met **Mijn eenmalige gift** is net zo veilig en vertrouwd als de Acceptgiro. Goede doelen hebben samen gewerkt om een goed en betrouwbaar alternatief te vinden voor de Acceptgiro.

Ik wil Mensenkinderen bijv. maandelijks of per kwartaal steunen. Kan dat?

Jazeker. U heeft op **Mijn eenmalige gift** de mogelijkheid om aan te geven of u eenmalig of vaker wenst te doneren.

Hoe maak ik mijn gift over via internet-bankieren? En kan ik met mijn mobiele telefoon de QR-code gebruiken om te doneren?

Op **Mijn eenmalige gift** staat heel duidelijk aangegeven hoe u uw gift via internetbankieren of via een QR-code kunt overmaken. Zie het voorbeeld hieronder.

Waar stuur ik Mijn eenmalige gift naartoe?

Mijn eenmalige gift stuurt u naar Mensenkinderen in de bijgevoegde antwoordenvolp. Mensenkinderen zorgt zorgvuldig voor verdere afhandeling.

Als je het formulier invult, ondertekent en opstuurt naar het goede doel, is het dan officieel een eenmalige machtiging? En dan dus bijvoorbeeld binnen 8 weken terug te boeken?
Ja, dat klopt. Het is een machtiging en dus binnen 8 weken weer terug te boeken.

1. Doneer online

Internetbankieren

Open uw bank app of log in bij uw bank. Gebruik onderstaande gegevens.

Naam ontvanger:

Stichting Mensenkinderen

IBAN:

N L 8 7 I N G B 0 0 0 0 0 0 5 5 3 5

Betalingsnummer:

4 6 2 3 9 0 7 1 4 2 7 9 4 0 9 7

2. Geef via onderstaande bon

Stuur deze bon niet naar de bank, maar aan **Stichting Mensenkinderen**, Antwoordnummer 509, 8070 VB Nunspeet

Mobiel doneren

1. Scan de QR-code met de bank-app of camera op uw mobiele telefoon.

2. De donatiepagina opent automatisch (of na een klik).

3. Volg de instructies.



Het is alweer even geleden maar toch zeer vermeldenswaardig: de leerlingenraad van het Wartburt College, locatie Guido de Bres te Rotterdam, hebben op 10 februari een zgn. warme truiendag georganiseerd op school. Verwarming uit en iedereen die meedeed kreeg van het bedrijf Fortune Coffee warme chocolademelk. Bij iedere beker doneerde Fortune Coffee voor Mensenkinderen. Met als eindresultaat een mooie opbrengst van maar liefst € 600.



Verhoging sponsorbedrag

In 2014 is Mensenkinderen gestart met kindsporsoring voor een maandbedrag van 20 euro per kind. Echter de koers van de Armeense Dram staat de laatste jaren erg onder druk en ook de voedselprijzen zijn zo sterk gestegen dat ze in Armenië met het bedrag per kind niet meer uitkomen. Omdat we de maandelijkse voedselhulp niet willen minderen hebben we noodgedwongen moeten besluiten de sponsorprijs te gaan verhogen. Met ingang van 1 april bedraagt het maandelijkse sponsorbedrag 25 euro per kind. Gelukkig heeft het overgrote deel van de sponsors begrip voor de situatie.



Egbert van Beesten



Richard Verhoef



Jolanda Heldoorn



Koert Koster



Bram van Dijke



Rene Hansma



Bram Helder



Wim Evers



Cornielieke Wentzel



Diana de Mots



Frits Iedema



Piet Rozeboom

Wij, bestuur en personeel van Mensenkinderen, hopen u te mogen begroeten op de jubileumdag op 2 september in Garderen.

Verdere info vindt u op de bijgevoegde uitnodiging.

**Een eigen kas, een
GROTE STAP
VOORWAARTS...**

Anna Sargsyan woont samen met haar man, zoontje en schoonmoeder in een armoedig huisje in Hartagyugh. Ze hadden een zwaar leven want ze konden de eindjes niet aan elkaar knopen.

Vorig jaar kreeg Anna van Mensenkinderen een kleine kas, zodat ze zelf al vroeg in het voorjaar kan beginnen met het verbouwen van haar eigen groenten. Met heel veel toewijding zorgde ze voor de planten die in de kas groeiden. Ze kweekte komkommers, paprika's, aubergines en tomaten. Ze heeft maar liefst 40 kilo aan groenten kunnen oogsten uit de kas.

De kas was voor Anna, en ook voor 49 andere gezinnen die een kas ontvingen, een grote stap voorwaarts!

Omdat we gemerkt hebben dat zo'n kas zoveel zegen kan brengen, hebben we besloten om minimaal 50 andere arme gezinnen in Hartagyugh en andere buurdorpen een kas te geven van 7 meter lang, 3 meter breed en 2 meter hoog. Naast de kas krijgen ze ook zaden en andere spullen om direct met de teelt te kunnen beginnen..

Helpt u mee om arme gezinnen 'een hengel te geven i.p.v. een vis' en hen zodoende uit de armoede te halen? U bepaalt natuurlijk zelf of en hoeveel u geeft, maar uw bijdrage zou fantastisch zijn.

**EÉN KAS MET GROENTEZADEN
KOST € 625,-**

**Maak uw gift over naar
NL87 INGB 0000 0055 35**

O.v.v. Een eigen kas

**T.n.v. Mensenkinderen In Nunspeet
Elke bijdrage is welkom!**