

Na de voedselpakkettenactie van afgelopen winter ontvingen we van Baru, één van onze partners in Armenië, een uitgebreid verslag met talloze foto's. Boven het verslag stond: '24.000 keer "Dank u wel!"' Hiermee maakte hij duidelijk hoe belangrijk de voedselhulp was voor de vele gezinnen die hij vier maanden lang een voedselpakket kon geven:

"Geachte donateurs, samen met dit verslag hebben we u heel veel dankbrieven doen toekomen die gericht zijn aan u en aan iedereen die het project heeft georganiseerd. De dankwoorden van de mensen zijn tevens hun gebeden gericht aan God. Dankwoorden voor uw vriendelijkheid.

Als we eens tellen dat alle 6000 gezinnen gemiddeld uit 4 personen bestaan en ieder van hen tenminste een keer "Dank u wel" tegen u zegt, dan is met dit project tegen u in totaal 24000 keer "Dank u wel" gezegd en net zoveel gezichten hebben dankbaar naar de hemel gekeken en net zo veel glimlachen en glanzende ogen van ouderen en kinderen hebben we gezien. De dankwoorden komen rechtstreeks uit het hart van deze mensen. Het zijn oprechte woorden."

**24.000 keer
'DANK U WEL!'**



**Steun de voedsel-
pakkettenactie:**

zie hiervoor de begeleidende folder

Wellicht had u het al gezien; het jaarverslag 2020 staat online. Het voorwoord, geschreven door ds. Piet Rozeboom (voorzitter van het bestuur), willen wij u niet onthouden. Daarin maakt de schrijver duidelijk hoe gewoon en tegelijk buitengewoon delen is.

Het was een koude winderige dag in juni, maar we wilden graag een eindje langs de zee lopen. We kwamen langs een viszaakje, waar je voor een bescheiden bedrag een visje met friet koopt. Heerlijk, zelfs als je bijna uit je hemd waait.

In mijn ooghoek zag ik een zwerfster komen met een grote plastic draagtas en wat je zo al meeneemt als zwerfster. Zij ging in een luw hoekje zitten en dronk uit een papieren bekertje van een bekende supermarkt een kopje koffie. Ik dacht ondertussen: ik ga zo voor deze mevrouw ook een visje bestellen, maar de eigenaar van de eettent was me voor!

Met speels gemak en volkomen vanzelfsprekend kreeg deze dame een papieren zak met een visje en wat daarbij hoort! Wow – zo eenvoudig is het: gewoon delen van wat jou gegeven is. Doen wat jij doen kunt. Bouwen aan de aarde met de handen die jij hebt. Een grote organisatie is niet nodig. Een digitaal netwerk ook al niet. Gewoon doen: delen. Zorgen voor de mensenkinderen die God naast jou geplaatst heeft is niet zo heel moeilijk. Het kan vergezeld gaan van een gebed. Of misschien gaat het gebed eraan vooraf. Maar op handen vouwen

volgt als vanzelfsprekend handen uit de mouwen. Dat kan door een respectvol en liefderijk gebaar naar een zwerver die jouw pad kruist. Maar ook door nabijheid voor een buur dichtbij of veraf.

NA HANDEN VOUWEN, HANDEN UIT DE MOUWEN



Op deze wereld die een dorp is, tracht stichting Mensenkinderen tal van mensen jong en oud nabij te zijn. We voelen ons daarin gedragen door de trouwe gebeden van onze donateurs.

Het afgelopen jaar hebben we een recordbedrag aan giften mogen ontvangen. Wij hebben de Here God daar veelvuldig voor gedankt in verwondering! En wij zeggen u en jou ook hartelijk dank. Iedere gift – van twee euro tot en met duizend – is van waarde. We kennen de verbazing van de Here Jezus bij een weduwe die haar laatste munt weggaf!

Delen is zo gewoon en tegelijk zo bijzonder. Waar wij delen wordt het in Godsnaam vermenigvuldigd in de opbouw van een stukje koninkrijk van God op deze aarde. Hier een handvol euro's geeft elders een jaar lang voedsel. Hier een gift via de betaallapp geeft daar een kinderkamp dat het verschil maakt. Hier een bijeen gespaard bedrag geeft drieduizend kilometer verderop warmte in een koud huisje. Zo gewoon en toch zo buitengewoon is delen.

Dit jaarverslag wil duidelijk maken dat wij met zorg en aandacht alle bijdragen bij onze partners brengen. Zij zijn de handen en voeten om ons delen in de praktijk te brengen. God zegene dit en u en jou!

Ds. Piet Rozeboom



Mensenkinderen is verhuisd!

We hebben belangrijk nieuws! Op 6 september jl. is Mensenkinderen verhuisd. Hoewel we gedwongen waren om te verhuizen - ons vorige kantoor aan Spoorlaan 1a te Nunspeet moest plaats maken voor de bouw van appartementen - zijn we heel blij met het nieuwe grotere en zelfs goedkopere kantoor dat op ons pad is gekomen. We ervaren het als een geluk bij een 'ongeluk' (want we waren heel erg gehecht aan ons oude kantoor), of beter gezegd als een cadeautje van Boven.

Het adres van het nieuwe kantoor is: Galvaniweg 8c, 8071 SC, Nunspeet. We zitten op de eerste etage.

AFSCHEID

Afscheid van Aïda Khachatryan

Noodgedwongen - vanwege gezondheidsredenen - moest Aïda Khachatryan in juli 2021 besluiten om terug te treden uit het bestuur van Mensenkinderen. Dit besluit viel haar erg zwaar. Begin 2020 was ze toegetreden tot het bestuur en wijdde ze zich vol enthousiasme aan haar nieuwe taak. Omdat zij in Armenië was geboren wist zij uit eigen ervaring hoe het leven in dat prachtige maar tegelijk arme land is. Zij vertelde bijzondere verhalen over de cultuur, het geloof en de politiek in dat bijzondere land Armenië. Toen in september 2020 de oorlog met Azerbeidzjan uitbrak, was ze intens bezorgd over haar familie in Armenië.

Hoewel wij het erg spijtig vinden dat we Aïda en haar speciale inbreng in onze vergaderingen moeten missen, hebben we volkomen begrip voor haar keuze.

We wensen haar beterschap toe en bovenal de zegen en kracht van onze Heer.





WOORDEN VAN DANK SCHIETEN TEKORT

Vanaf de oprichting in 2003 ben ik actief bij Mensenkinderen betrokken. Wanneer ik terugkijk op de 17 jaren dat Mensenkinderen inmiddels bestaat, dan word ik stil en dankbaar. Wat hebben we in al die jaren, dankzij de vele donateurs die ons werk steunen, veel kunnen en mogen betekenen voor onze medemensenkinderen in Albanië, Armenië en Moldavië. Niet alleen ik, maar ook mijn collega's en de leden van het bestuur, ervaren het als een grote zegen dat we jaar op jaar verrast worden met zoveel giften die aan ons worden toevertrouwd.

We danken God voor zoveel zegen op ons werk; we danken al onze donateurs voor hun niet aflatende steun; we danken onze partners in de veldlanden die vaak onder moeilijke omstandigheden de vele projecten uitvoeren en daarover rapporteren; en tenslotte danken we de talloze mensen die hulp ontvangen en ons deelgenoot maken van hun strijd, zorgen en angsten maar ook van hun geloof en doorzettingsvermogen waardoor wij telkens weer ontdekken dat wij niet alleen mogen geven, maar ook ontzettend veel van deze mensen mogen ontvangen.

Ds. Egbert van Beesten

Sinds de oprichting van Mensenkinderen in 2003 zijn de inkomsten (Direct Mail, collecten, schenkingen, rente en nalatenschappen) nagenoeg elk jaar gestegen.

Tot onze grote verrassing zijn de totale inkomsten in 2020 (het jaar dat nota bene gekenmerkt werd door corona) t.o.v. 2019 gestegen met € 762.240,-.



Afgelopen zomer konden 1.940 kinderen genieten van een prachtig vakantiecamp. Veel kinderen - met name uit Moldavië - waren nog nooit op vakantie geweest; voor hen was het een onvergetelijke belevenis.

Veel Armeense kinderen hadden een traumatische tijd achter de rug t.g.v.

de oorlog eind 2020. Ze waren met hun ouders vanuit Nagorno Karabach gevlucht naar Armenië en hadden alles achter moeten laten. Sommigen kinderen hadden familieleden verloren die gesneuveld waren. Voor deze kinderen was het vakantiecamp van grote betekenis. Een week lang waren deze kinderen weg uit de dagelijkse misère

en ze konden zorgeloos kind zijn: met elkaar lachen, spelen en nieuwe vriendjes maken. Bovendien leerden de kinderen dat er een God is die ondanks alles voor hen zorgt en hen liefheeft. Dit vakantiecamp was voor veel kinderen een helende ervaring.

Donateurs bedankt voor uw steun!!



Hongerpot

Voor veel mensen is het woord 'hongerpot' totaal onbekend. Maar in Brummen e.o.(Gld) is het een begrip dat iedereen daar nu wel kent. Hoe zit dat?

In India werkte vanaf 1947 Pater George Zwijsen als missionaris. Hij berichtte over kinderen uit de sloppenwijken, die niet genoeg te eten hadden. Hij vroeg om hulp om deze kinderen tenminste één goede maaltijd per dag te geven. In zijn eigen parochie werd geld gespaard voor dit doel in aarden potjes, die in India overal zijn en niets kosten.

Jaren later, begin jaren '70, gingen de gezamenlijke Kerken in Brummen meer samenwerken en actie voeren. Geïnspireerd door George Zwijsen ontstond het idee om geld bij

eten te geven. Dit brengt een paar duizend euro per jaar op (ook via de bank wordt gedoneerd). De inwoners van Brummen e.o. worden via een nieuwsbrief regelmatig geïnformeerd waar het geld aan besteed wordt zodat ze zich heel betrokken voelen.

Vorig jaar nam het bestuur van Actie Hongerpot met Mensenkinderen contact op. 'Hebben jullie een project waar kinderen een goede maaltijd krijgen en onderwijs gestimuleerd wordt?'

Al snel kwamen we bij een dagcentrum voor kinderen in een zeer arme regio van Armenië uit.

elkaar te brengen via 'Hongerpotjes'; deze aarden potjes (bloempotjes) worden in winkels gezet en ook bij heel veel mensen thuis. Om de 2 maanden gaan 25 vrijwilligers op stap om deze 'Hongerpotjes' weer te legen zodat het geld gebruikt kan worden om arme kinderen in noodlijdende landen

Jongens en meisjes van 6-15 jaar komen dagelijks na schooltijd naar de Kerk waar het dagcentrum ingericht is en door vrijwilligers gerund wordt. Ze krijgen elke dag een goede maaltijd en hulp bij hun schoolwerk. Ook zijn er ontspannende activiteiten en er worden Bijbelverhalen verteld met verwerking. Er gaan rond de 25 kinderen naar dit centrum en ze zijn er heel graag. Ze komen uit bijzonder arme gezinnen, die het zonder hulp niet redden. Dit werk is voor deze kinderen van levensbelang.

Dankzij de Hongerpot kan het kinderdagcentrum een heel jaar gesteund worden. De jongens en meisjes, die eten uit deze pot, hebben nu geen honger meer. Veel dank aan alle mensen uit Brummen e.o. die de Hongerpot helpen vullen en aan alle vrijwilligers, die zich inzetten. Vanuit Mensenkinderen zouden we in Armenië maar ook in Moldavië veel van deze dagcentra willen steunen en opzetten. En wie weet, inspireert het idee van de Hongerpot meer en meer plaatsen in Nederland zodat arme kinderen voldoende te eten krijgen.



Kies uw eigen project

Mensenkinderen biedt de mogelijkheid om zelf uw "eigen" project te financieren. U neemt dan een project helemaal voor uw rekening. Zo kunnen we heel snel de benodigde hulp bieden. Na afronding van het project ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage.

Voorbeeld: Voor € 250,- geeft u een Armeense vrouw een naaimachine en 40 meter stof, zodat ze vanuit huis kan werken en geld kan verdienen voor haar gezin.

Op onze website vindt u meer informatie over dit project en nog vele andere projecten:

www.mensenkinderen.nl/mijnproject



COLOFON

Mensenkinderennieuws is een gratis uitgave van Mensenkinderen en verschijnt twee keer per jaar.

mensenkinderen
 voor mensen in nood

Galvaniweg 8c, 8071 SC Nunspeet
 Telefoon 0341 - 455 559
info@mensenkinderen.nl
www.mensenkinderen.nl
 NL87 INGB 0000 0055 35

