



**MAGAZINE**

Editie maart 2019

**‘Kun jij  
een aardappel  
maken?’**

Zorg en Zending in Albanië,  
Armenië, Bulgarije en Moldavië

**mensen****kinderen**  
 voor mensen in nood

Dit magazine is een uitgave van Mensenkinderen. Wilt u voortaan ook een exemplaar ontvangen? Bel dan met het kantoor te Nunspeet (0341) 45 55 59 of stuur een email naar [info@mensenkinderen.nl](mailto:info@mensenkinderen.nl)

### Doelstelling

Mensenkinderen is een christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

### Editie

Editie maart 2019, 16e jaargang

### Contact

Mensenkinderen  
Spoorlaan 1a  
8071 BN Nunspeet

Telefoon: (0341) 45 55 59  
Website: [www.mensenkinderen.nl](http://www.mensenkinderen.nl)  
Email: [info@mensenkinderen.nl](mailto:info@mensenkinderen.nl)

IBAN Giro: NL87 INGB 0000 0055 35

### Opmaak

Embus Media, Nunspeet

### Erkend als ANBI

Mensenkinderen is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw giften aan Mensenkinderen aftrekbaar zijn van de belasting. Mensenkinderen hoeft geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.



**3 KUN JIJ EEN AARDAPPEL MAKEN?**  
Egbert van Beesten vertelt over hoe een aardappel je heel bescheiden kan maken

**4 2600 KINDEREN WARM IN DE KLEREN**  
Een korte impressie van de actie voor winterkleding en schoenen

**5 EEN MICRO-KREDIET VOOR EEN GOEDE START**  
Hoe een micro-krediet mensen kansen biedt hun eigen bedrijf op te starten

**6 MENSENKINDERENWERKERS**  
Bram van Dijke, werkzaam bij Mensenkinderen, stelt zich aan u voor

**7 NIEUWS**

- Bikkelen voor Armenië
- Jubilerend bouwbedrijf steunt Mensenkinderen
- Timmeren voor olifantsgras
- Afscheid van Aafje van Dekken

Voor u ligt het nieuwe magazine van **mensenkinderen**. Met dit nummer praten we u bij over de situatie in de veldlanden en over de voortgang van het diaconale en missionaire werk van Mensenkinderen.



# Kun jij een aardappel maken?

De beroemde cardioloog Dr. Frits Louis Meijler (overleden in 2010) hield op 17 juni 1968 een rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Zijn rede had een opmerkelijke titel: 'Kun jij een aardappel maken?' Hij vertelt hoe hij als Joodse jongen de tweede oorlog heeft overleefd. Hij zat ondergedoken op de boerderij van boer Weerts te Kloosterhaar (Overijssel). Op die boerderij werden enorme hoeveelheden aardappelen verbouwd. Deze aardappels werden met paard en wagen vervoerd naar schepen. Frits werd door boer Weerts belast met deze aardappeltransporten. Tijdens de eerste ritten werd Frits nog begeleid door boer Weerst. Op een gegeven moment reed een van de wagens die volgeladen was met aardappel door een diepe kuil waardoor een aardappel op de weg viel en gedeeltelijk verpletterd werd door het wiel van de achterste wagen. Boer Weerts riep: 'Hó!'. De paarden stopten. Boer Weerts liep enkele meters terug, bukte zich en raapte de aardappel op en gaf die aan één van de paarden te eten.

Frits begreep dit niet en vroeg: "Waarom stopt u nou en raapt u die ene aardappel op; er zijn er toch genoeg?" Weerts antwoordde: "Je hebt gelijk, er zijn er genoeg, maar kun jij een aardappel maken?" Frits moest deze vraag ontkennend beantwoorden. En hij heeft die vraag nooit vergeten. Juist die vraag maakte hem als weten-

schapper heel bescheiden. Wij mensen denken dat we heel veel kunnen... maar kunnen we een aardappel maken?

**Steun het Veld-Vol-Voedsel-Project.  
Meer informatie vindt u in de  
begeleidende brief.**

Als Jood had Frits Meijler geleerd dat er een Schepper is die de aarde en al het leven geschapen heeft. Wie zich met die schepping bezig houdt, zoals wetenschappers, boeren, tuinders etc. die verbaast zich vaak over het wonder van het leven; hoe kunstig en complex alles in elkaar zit. Dat maakt bescheiden.

Zelf ben ik op het platteland opgegroeid, slechts enkele kilometers verwijderd van de plek waar Frits Meijler ondergedoken heeft gezeten. Ik weet nog goed dat elk jaar op de 2e woensdag van

maart het gewone leven stil kwam te liggen, dan was het nl. biddag voor gewas en arbeid - in de volksmond een 'bij-zondag'. Er werd die dag niet gewerkt en iedereen ging naar de kerk om Gods zegen te vragen over poot- en zaaigoed, over al het werk dat gedaan zou worden en over de komende oogst. De mensen in de kerk - voor het merendeel boeren die afhankelijk waren van wat de aarde voorbracht - voelden zich afhankelijk van Gods zegen. Zij beseften maar al te goed dat wij mensen hard kunnen werken en heel goed ons best kunnen doen, maar we hebben niet alles in de hand... wij kunnen geen aardappels maken.

Ook dit jaar organiseert Mensenkinderen weer de Veld-Vol-Voedsel-Actie. We geven arme gezinnen poot- en zaaigoed. Een prachtig project dat arme mensen in staat stelt om hun eigen voedsel te verbouwen. Maar ook wij beseffen dat we afhankelijk zijn, bijvoorbeeld van goede weersomstandigheden. We hopen en bidden dat de planten niet verdrogen of niet kapot gaan t.g.v. hagel. Kortom, een goede oogst is niet vanzelfsprekend. We blijven ons uiterste best doen maar vragen tegelijkertijd om Gods wijsheid en zegen. Of, om het met de woorden van mijn moeder te zeggen: 'Wij doen ons best, en God de rest.'

Ds. Egbert van Beesten



# 2600 kinderen warm in de kleren



Veel donateurs hebben ons geholpen om de actie van september 2018 voor winterkleding en schoenen tot een groot succes te maken. Mede dankzij uw hulp hebben we ruim 2600 kinderen in Armenië en Moldavië blij kunnen maken met warme truien, jassen, broeken en schoenen. Veel kinderen hadden nog nooit nieuwe kleren gekregen. Omdat de ouders geen geld voor kleding hebben, lopen deze kinderen altijd in tweedehands kleding die ze krijgen van burens of familieleden. U had de gezichten moeten zien toen ze voor het eerst in hun leven helemaal in het nieuw gestoken werden. Prachtig!







# Een micro-krediet voor een goede start



**Moldavië is het armste land van Europa met een zeer hoge werkeloosheid, vooral in de dorpen. Van wege de armoede zijn al veel mensen uit de dorpen weggetrokken naar het buitenland om daar (illegaal) werk te zoeken.**

De meeste mensen hebben niet de benodigde opleiding of ervaring om zelf een klein bedrijf op te zetten. Om mensen toch een kans te bieden op een volwaardig bestaan zijn we in 2006 gestart met Micro-krediet-programma.

Arme mensen die gedreven zijn om toch iets van hun leven te maken, krijgen een bedrijfstraining aangeboden. Na het succesvol afronden van de training gaan ze aan de slag om een businessplan te schrijven. Wanneer dat er goed uitziet komen ze in aanmerking voor een micro-krediet; een lening die ze na drie jaar weer moeten terugbetalen.

Het krediet geeft hen een startkapitaal zodat ze spullen kunnen aanschaffen en ze met hun bedrijfje kunnen beginnen. Bijna 90% van de mensen die een micro-krediet hebben ontvangen kunnen na drie jaar de lening weer terugbetalen omdat hun bedrijf inmiddels voldoende winst maakt.

## Groentekas

Eén van de gelukkigen die in aanmerking kwam voor een micro-krediet was Victor Celac. Hij is 30 jaar oud, getrouwd en heeft één kindje. Hij heeft de training gevolgd en vervolgens een businessplan geschreven. Met de lening die hij kreeg heeft hij materialen aangeschaft (metalen constructies, plastic rollen, hout, irrigatie materialen) om een nieuwe groentekas te kunnen bouwen en om een oude bestaande kas te vergroten en te renoveren. Vervolgens is hij begonnen met het telen van tomaten; en niet zonder succes!

Want in 2018 heeft Victor een omzet gedraaid van bijna 10.000 euro. Dit was veel hoger dan hij tevoren had ingeschat. Hij moest zelfs mensen inhuren om hem te helpen bij de oogst. Victor en zijn vrouw zijn enorm dankbaar voor de mogelijkheid die ze gekregen hebben en ze zien nu de toekomst met vertrouwen tegemoet.

In deze rubriek stellen werknemers van Mensenkinderen zich aan u voor. Dit keer de man die wellicht wel eens bij u op bezoek is geweest: **Bram van Dijke**.

### **Kun je in het kort iets vertellen over je werkzaamheden en je motivatie?**

Er is een rode draad in mijn leven zichtbaar om werkzaam te zijn in organisaties waar je iets mag betekenen voor kwetsbare mensen dichtbij en verder weg. Acht jaar geleden ben ik gaan werken voor Mensenkinderen omdat de nood en armoede in de voormalige Oostbloklanden me trof. De directe betrokkenheid van ons werk tot de donorlanden en de relatie, die we via onze partners met de lokale kerken hebben, motiveert me elke dag. Op deze manier kunnen deze kerken bijzonder arme mensen helpen via noodhulp en ook meer structurele hulp. Zo brengen ze in praktijk dat woord en daad onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn.

In Nederland onderhoud ik de persoonlijke contacten met een aantal sponsors, fondsen, bedrijven en kerken. Zo kan er via persoonlijke projecten een band gecreëerd worden tussen de givers en de mensen of gezinnen, die hulp mogen ontvangen. Met grote regelmaat mag ik ook kerkdiensten verzorgen, die op de een of andere manier verband houden met het werk van Mensenkinderen. Het gaat dan om zendings-, evangelisatie- of jeugddiensten.

### **Wat raakt je in het werk bij Mensenkinderen?**

Inmiddels heb ik al heel wat reizen gemaakt naar onze veldlanden en iedere keer zie je, hoor je, ruik je hoe extreem de situaties zijn, waarin ouderen, kinderen, gezinnen moeten leven. Armoede went nooit! Het verschil tussen enerzijds onze voorzieningen en comfort in Nederland en anderzijds deze moeilijke, vaak koude omstandigheden is te groot. Dit laat je niet los en de beelden blijven op je netvlies staan. Vaak ook word ik getroffen door een enorm groot geloofsvetrouwen van de mensen, die we daar spreken. Dat is voor mij een groot voorbeeld.

### **Wat is je droom voor de toekomst?**

*Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God (Micha 6 : 8)*  
Deze tekst is voor

**Naam:** Bram van Dijke  
**Leeftijd:** 60 jaar  
**Woonplaats:** Buitenpost (Fr)  
**In dienst:** Maart 2011  
**Taken:** Relaties in binnen- en buitenland onderhouden

mij belangrijk in mijn eigen leven. Tegelijkertijd is het een verlangen naar de ( nabije) toekomst om als mensheid gerechtigheid in praktijk te brengen zoals God dat bedoelt. Het is een bijzonder duidelijke tekst, die vanuit vertrouwen en overgave tot daadkracht aanzet.

Ieder kan dat op zijn eigen manier doen om het verschil te maken tussen onrecht en recht.





**BIKKELEN VOOR ARMENIË**

Vrijdag 28 december hebben Eduard Haveman en Sietse van der Woude uit Diever de RBL Drenthe 200 gefietst. Dit is een extreme marathon van 200 km voor mountainbikers. De twee bikkels hebben de barre tocht volbracht en kwamen enthousiast en blij over de finish.

Eduard en Sietse hebben zich laten sponsoren, waardoor ze extra gemotiveerd waren de tocht te volbrengen. Ze fietsten voor het agrarisch project in Armenië: Akkers voor Arme Armenen. Toen deze twee helden de finish overkwamen hadden ze € 8.870,38 bij elkaar gefietst!!!!

Bikkels Bedankt!!!!



**TIMMEREN VOOR OLIFANTSGRAS**

Lambert Oosterhof (81) uit Drijber heeft al vele tientallen vogelkastjes en vogelvoederhuisjes getimmerd. Hij verkoopt ze aan particulieren en aan winkels in zijn omgeving. Inmiddels is de opbrengst al meer dan € 600. Dit wordt bestemd voor een bijzonder project in Moldavië. Daar wordt een experiment gedaan met het telen van olifantsgras als een goed en goedkoop alternatief voor brandhout. Brandhout is voor de armste mensen te duur om te kopen met als gevolg: vreselijk kou lijden. Briketten gemaakt van olifantsgras zijn prima en zeer goedkope vervangers van brandhout.

**BOUWBEDRIJF MOES VIERT JUBILEUM EN STEUNT HET AGRARISCH PROJECT**

Bouwbedrijf Moes uit Dwingeloo vierde op 16 november dat het bedrijf 85 jaar bestond. Dit werd groots gevierd en er waren veel mensen voor het feest uitgenodigd. In plaats van cadeaus wilde Moes graag giften ontvangen bestemd voor het agrarisch project 'Akkers voor Arme Armenen'. Het totaalbedrag dat we van Moes ontvingen was maar liefst € 9.000 ontvangen!!!

Ontzettend bedankt!

Op de foto de directie van het familiebedrijf: Harm, Arnold, Albert jr. en Willem.



**Afscheid van Aafje van Dekken**

Tijdens de vergadering van het bestuur van Mensenkinderen op 12 december 2018 is afscheid genomen van Aafje van Dekken. Sinds 17 januari 2013 maakte zij deel uit van het bestuur. Voorzitter Hans Renkema bedankte Aafje voor haar inbreng en betrokkenheid gedurende de vijf jaren dat zij bestuurslid was. Als dank voor haar inzet en als herinnering aan Mensenkinderen overhandigde de voorzitter haar een kunstwerkje dat gemaakt is door Jan Brokkelkamp. Aafje bedankt en we wensen je Gods zegen voor de toekomst!



# OUDERS GEZOCHT



## Zieke alleenstaande moeder

Hripsime woont met haar zoon Vazdad (1) en haar dochtertje Marianna (3) in Yerevan. Vlak voor de geboorte van haar zoon is Hripsime door haar man in de steek gelaten. Ze staat nu helemaal alleen voor de zorg en opvoeding van haar twee kinderen.

Hripsime heeft een slechte gezondheid en heeft veel medicijnen nodig. Ze is niet in staat om te werken en daarom volkomen aangewezen op hulp van anderen.

## Met een klein bedrag een groot verschil maken

Om dit gezin te helpen neemt Mensenkinderen Vazdad en Marianna op in het kindersponsoringprogramma. We zoeken daarom voor deze kinderen sponsorouders. Met een klein bedrag, slechts € 20 per maand per kind, zorgt u ervoor dat deze kinderen goede voeding, kleding en medische zorg ontvangen. Dat is voor Hripsime een grote zorg minder.

## Help mee

Word sponsorouder van Vazdad, Marianna of een ander kind in Armenië. Ga naar: [www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring](http://www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring)

Sponsor ook een kind en ga naar:  
[www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring](http://www.mensenkinderen.nl/help-mee/kindsponsoring)