



Groentezaden en pootaardappels

Actie Veld Vol Voedsel 2018



Het was overweldigend hoeveel donateurs het project **Veld Vol Voedsel** van Mensenkinderen hebben gesteund. U was daar één van. We zijn u hiervoor heel erg dankbaar! Want mede door uw financiële bijdrage konden wij snel met dit project van start gaan.

Ruim 6000 arme mensen in Albanië, Armenië en Moldavië hebben door dit project hoop en vertrouwen gekregen. De groentezaden, graanzaden en poot aardappels betekenen voor hen dat ze geen honger zullen lijden en ook tijdens de winter voldoende eten hebben. Per land, dorp en gezin werd bekeken waar de meeste behoefte aan was: soms alleen groentezaden, soms alleen poot aardappelen en soms beide. Zo werd de hulp afgestemd op de mensen die het nodig hebben.

Vanuit Albanië, Armenië en Moldavië ontvingen we rapportages en heel veel foto's over de uitvoering van het project. Ook ontvingen we tientallen brieven waarin mensen hun dankbaarheid uiten voor de zaden en poot aardappels.

Blijdschap in Moldavië

In Moldavië kregen de mensen dit jaar een doos met verschillende zaden, pootuien en een setje tuingereedschap. Bijna 1200 huishoudens ontvingen deze bemoediging, waar ze aantal jaren weer van kunnen oogsten.

De familie **Morar** woont in het dorpje Sipca, maar de moeder komt uit Cobilea, waar een vriendin van haar aan ons team haar telefoonnummer gaf. Het gezin heeft twee kinderen, een meisje van 14 en een jongetje van 1. Hun ouders doen hun best voor hen, maar ze hebben allebei problemen met hun gezondheid. De vader heeft iets met zijn gebit wat al heel lang niet behandeld is en nu veel erger is geworden. Hij ziet er verzwakt uit en kan ook geen zwaar werk doen. Er is ook niet veel werkgelegenheid in de omgeving, en de hele situatie geeft de ouders veel stress en zorg. Het huis waar het gezin in woont is meer dan 100 jaar oud, en hun spullen zijn ook oud en kapot. Er is geen stromend water, geen badkamer en geen toilet in huis. Er is wel een stukje grond bij huis, en ze hebben een paard en wagen.



Hun dochter studeert in het nabijgelegen Soldanesti, en haar ouders zouden graag een computer voor haar willen kopen, zodat ze meer kan leren, maar daar hebben ze geen geld voor. Soms hebben ze niet eens de hele week genoeg te eten. We waren daarom blij dat we hen een zadenpakket konden geven, zodat ze komend seizoen in ieder geval genoeg te eten hebben. We mochten daarbij ook het Goede Nieuws van Jezus met hen delen. Het zadenpakket is een grote zegen voor dit arme gezin, en ze vertelden dat ze God dankbaar waren voor Zijn goedheid.



Maria en Gheorghe wonen in Cobilea en hebben drie schoolgaande kinderen. Het is een hardwerkend gezin dat een eigen huis aan het bouwen is, maar dat echter nog steeds niet af is. Eén kamer is helemaal klaar, maar alle deuren zitten er nog steeds niet in. Het gezin is arm, maar ze proberen hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden.

Ze hebben een eigen stukje grond waar ze de zaden kunnen zaaien. 's Zomers staan ze al om drie uur op om op het land te gaan werken, voordat het te warm wordt. Een deel van de oogst verkopen ze op de markt. Ze waren heel dankbaar voor de zaden die ze kregen.



Natalia en haar man wonen in Cusmirca en hebben vier kinderen: drie dochters en een zoon van 12. Hun dochters zijn getrouwd, en twee van hen wonen in Moldavië, één in Rusland. Hun zoon gaat nog naar school. Ze hebben geen werk en leven van wat de tuin hen geeft.

Natalia en haar man zorgen ook nog voor een oude tante van 83, die bedlegerig is en niet voor zichzelf kan zorgen. Ze woont aan de overkant, en ze brengen haar eten, verleggen haar af en toe en verzorgen haar. Toen Natalia hoorde dat haar tante ziek was en dat haar zoon niet naar haar omkeek, besloot ze om haar te helpen. Eerst woonde de tante verderop in het dorp, maar drie maanden geleden hebben ze haar verhuisd naar een plek dichterbij.

Natalia en haar man zijn hardwerkende mensen die zich zo goed mogelijk proberen te redden met wat ze hebben. Ze waren heel blij met de zaden, en ook heel dankbaar voor de hulp. Ze hebben het moeilijk, maar ze hebben een positieve houding, en we bidden dat deze steun hen toekomt geeft en ook dichterbij God brengt.

Tamara is al lange tijd weduwe. Ze is met pensioen en woont alleen. Haar kinderen zijn volwassen en hebben hun eigen gezin. Eén van haar kinderen, een dochter van 18, is overleden aan leukemie. Zij had net een dochttertje gekregen, en nu zorgt Tamara voor haar.

Ondanks haar verdriet gaf Tamara niet op en ging ze niet drinken, zoals zoveel mensen hier wel doen om hun pijn te vergeten. Ze vond troost in handwerken en borduren.

Tamara is een hardwerkende, rustige vrouw die nooit klaagt. Ze heeft een stukje grond achter het huis, en ze was heel blij met de zaden. Dat kunt u wel aan haar gezicht zien!



Speciale dienst

Zondag 18 maart was er een speciale dienst in de kerk van het dorp Lozova, en aan het einde daarvan kregen alle bezoekers een zadenpakket. Iedereen was ervoor uitgenodigd, en iedereen mocht familie, vrienden en burens meenemen.

We waren benieuwd hoeveel mensen er zouden komen en baden als gemeente dat het er heel veel zouden zijn. Het kerkgebouw is nog in aanbouw en afgelopen winter kwamen de mensen bij elkaar in één ruimte, waar ook tijdelijke verwarming was geïnstalleerd.

Vanwege de beperkte ruimte werd besloten twee diensten te houden, zodat iedereen die maar wilde kon komen. De eerste dienst begon om 13.00 uur, de tweede om 15.00 uur. Hoewel het sneeuwde en er een ijskoude wind stond, kwamen er bij elkaar toch rond de 100 mensen, en de voorganger Spiridon mocht ook veel nieuwe bezoekers verwelkomen. Eén van hen was de buurman die tegenover de kerk woont.

De buurman had bezoek, en toen het bijna één uur was, zei hij tegen hen: "Ik ga eens kijken wat er in de kerk gebeurt, dus ik ben nu even weg. Maar als jullie mee willen, kan dat ook." Dus kwam er een groepje van 6 mannen met hem mee. Sommigen waren niet geïnteresseerd, anderen luisterden en keken oplettend toe. Aan het einde van de dienst zei de buurman: "Ik wist niet wat er in dit gebouw gebeurde, maar het zijn goede dingen. Ik vond het mooi en ik kom zeker terug."



Spiridon preekte over de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13, en na zijn uitleg stelde hij iedereen de vraag: "Is uw hart goede grond en kan het Woord van God er groeien?"

Bij het verlaten van het kerkgebouw kon ieder die dat wilde een doos met verschillende groentezaden en wat tuingereedschap meenemen. Er werden er in totaal 52 dozen uitgedeeld. Buiten stond een aantal dames na te praten over de dienst en over de doos die ze gekregen hadden. Ze waren het erover eens



dat het een geweldig cadeau was, en één van hen zei dat het "helemaal niet zo'n slechte kerk" was. Wilt u bidden dat ALLE zaden die geplant zijn veel vrucht mogen dragen?

Veronica woont alleen. Ze heeft een zoon in het leger, en ze maakt zich veel zorgen over hem. Ze is verschillende keren bij de gebedsgroep van de kerk geweest en vroeg om voor hem te bidden.

Veronica heeft geen werk en moet zien te leven van wat ze 's zomers en in de herfst verdient met werken op het land. Ook in haar eigen tuintje verbouwt ze zoveel mogelijk groenten. Ze is dankbaar voor de zaden en voor het gereedschap, want nu heeft ze voor de winter in ieder geval genoeg te eten.



Costea is in de vijftig, en jaren geleden is zijn huis afgebrand en raakte hij alles kwijt wat hij had. Hij mocht bij Maria komen wonen en sinds die tijd wonen ze samen.

Costea heeft een drankprobleem en dat beïnvloedt vaak ook zijn gedrag. Meestal komt hij alleen in de winter naar de dienst, en hij is blij met alle hulp die hij kan krijgen. Hij weet dat hij zonder hulp niet ver komt.



Liuba is moeder van twee zonen en haar man is alcoholist. Zelf drinkt ze soms ook, om even haar problemen te vergeten, en dat maakt het moeilijk voor hen om iets op te bouwen in het leven. Vaak hebben ze niet genoeg te eten en geen schone kleren omdat er veel geld opgaat aan drank. Liuba wil samen met haar jongens de zaden in de tuin gaan poten en er goed voor zorgen, zodat ze zoveel mogelijk kunnen oogsten en er komende winter genoeg te eten is.

Ludmila en haar man hebben de zorg voor drie kleine kinderen, waarvan er twee naar school gaan. Haar man werkt 's nachts om voor inkomen te zorgen. Ze hebben schulden, en hij wil graag naar het buitenland gaan werken om ze te kunnen afbetalen.



Ludmila past thuis op de kleinste, die veel energie heeft en veel aandacht vraagt. Ludmila zorgt ook nog voor haar schoonmoeder, die dichtbij woont en hulp nodig heeft. Het gezin heeft een stukje grond om zaden te zaaien, en ze waren heel blij dat ze een doos vol kregen. Ze zien het als een geschenk van God en zijn dankbaar dat Hij hen niet vergeten heeft. Ze zijn ook alle mensen dankbaar die financiële offers hebben gebracht om dit mogelijk te maken.



Elena is weduwe en heeft 6 kinderen. Ze heeft geen vast werk en heeft het heel moeilijk. Ze is geadopteerd, en haar adoptieouders zijn overleden. Die mist ze erg, ook al waren het niet haar biologische ouders.

Fatima heeft vier jonge kinderen, waarvan de jongste nog maar drie maanden oud is. Ze wonen in het huis van haar opa en oma, en daar zit een stukje grond bij, maar Fatima heeft geen geld om zaaigoed te kopen. Haar man is een tijd weg geweest voor werk, maar toen hij terugkwam bracht hij geen geld mee.

Het leven is moeilijk voor hen, en ieder nieuw probleem is een beproeving. Wilt u bidden dat God werkt in hun hart en in hun leven?





Petru is gepensioneerd, maar hij heeft maar een hele kleine uitkering. Hij en zijn vrouw zijn allebei ziek; Petru zelf heeft hartklachten en zijn vrouw hoge bloeddruk. Ze hebben een stukje grond bij huis, maar geen geld om zaden te kopen. Ze zijn blij dat God hen land en nu ook zaigoed gegeven heeft. Hun kinderen wonen niet in het dorp en komen zelden op bezoek. Petru en zijn vrouw hebben verder geen hulp van anderen.

Elizaveta is schoonmaakster in een school, maar ze verdient maar weinig. Haar man doet seizoenswerk en dat is er in de winter niet veel.

Ze hebben grond rondom het huis en dat wordt goed verzorgd, maar ze kunnen geen zaden kopen. Hun kinderen zijn in het buitenland gaan werken en hebben hun kinderen bij Elizaveta en haar man achtergelaten, en die zorgen nu voor hen.



BEDANKBRIEVEN

We zijn erg dankbaar voor uw hulp en we zijn er allemaal heel blij mee. We hadden het al over zaigoed gehad, en toen kwam u ons brengen wat we nodig hadden! Dank u wel voor dit onverwachte cadeau en voor uw zorg voor andere mensen. Deze goede daad kwam precies op tijd en we waarderen het heel erg. We wensen u een goede gezondheid! – familie Barcari

Ten eerste ben ik God dankbaar voor mijn gezondheid en voor mijn kinderen, met wie het heel goed gaat. En ik ben alle mensen dankbaar die zo gul zijn geweest om ons geestelijk en materieel te helpen. Ik denk dat je je niet hoeft te schamen als je iets met blijdschap aanneemt, voor hulp die goede mensen je geven. We zijn God dankbaar voor alles. - Olga



Velden vol voedsel in Armenië

In Armenië zijn ruim 2000 gezinnen verblijd met pootaardappels en groentezaden. Zodra de pootaardappels waren uitgedeeld gingen de mensen direct aan de slag. In sommige dorpen werden de pootaardappels op gemeenschappelijke akkergronden gepoot. Deze gronden werden door de burgemeester en lokale overheid ter beschikking gesteld. Ook werd er in sommige dorpen spelt, gerst en erwten geteeld. Daar hadden veel mensen grote behoefte aan.

De foto's spreken voor zich en geven aan hoe belangrijk deze hulp voor arme mensen is.

Het stelt hen in staat om zelf voor eten te zorgen.





Bedankt voor uw hulp en steun!

