

---

# In memoriam:

## Sipke van der Land

---

Geachte heer/mevrouw,

Met verdriet in ons hart brengen wij u als donateur van Mensenkinderen op de hoogte van het overlijden van **Sipke van der Land** op 22-11-2015.

Mensenkinderen is Sipke van der Land veel dank verschuldigd. In 2003 was hij één van de initiatiefnemers voor de oprichting van de stichting. Hij was ook de bedenker van de prachtige naam die de organisatie sindsdien draagt: Mensenkinderen.

Vanaf de oprichting van Mensenkinderen tot aan zijn verblijf in het hospice te Wassenaar was Sipke als ambassadeur en inspirator nauw betrokken bij het hulpverlenings- en zendingswerk van onze stichting.

Sipke was een begenadigd schrijver en (s)preker, maar bovenal een christen met een warm hart voor de Bijbelse boodschap én voor de arme medemens. In zijn afscheidsbrief aan de donateurs van Mensenkinderen bracht hij zijn hartsverlangen nog eenmaal onder woorden: "Nu zeg ik nog eens: Zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is wereldwijd en hemelbreed. Wat wil je nog meer?!"

Zijn passie voor het Woord en zijn passie voor zending en diaconaat vormen de belangrijkste thema's van zijn vele boeken. Sipke verstond de kunst om met een schrijfstijl die gekenmerkt wordt door eenvoud, mensen levensecht voor het voetlicht te brengen; je kon ze bijna aanraken.

We zijn dankbaar voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd voor het werk van Mensenkinderen.

Wij wensen zijn familie en vrienden Gods troost en zegen toe bij het verwerken van dit verlies.

**Ds. Egbert van Beesten**

Namens bestuur, personeel  
en vrijwilligers van Mensenkinderen



**Sipke van der Land** (1937-2015)

---

***"Als je één keer de smaak van de Bijbel goed te pakken hebt, krijg je er nooit genoeg van."***

SIPKE VAN DER LAND

# Herinneringen aan een bijzonder mensenkind

## WAT EEN GELUK

“Wat een geluk” is de naam van één van de vele boeken geschreven door Sipke van der Land, een boek over nieuwe gelijkenissen. Ik moest aan dit boekje denken toen mij werd verzocht iets te schrijven over mijn herinneringen aan Sipke. Wat een geluk dat ik Sipke heb mogen kennen. Als hij sprak over zijn zendingsreizen dan kon je niet anders dan ademloos luisteren. Sipke had niet alleen de gave om te spreken en te schrijven maar had ook het geduld om zijn kennis over te dragen aan een nieuwe generatie. Iets wat hij heel graag deed. Complimenten geven kon hij ook, maar ook aanwijzingen hoe het beter kon. “Goed gedaan” zei hij dan, “maar voortaan graag uit je hoofd leren, want als jij het niet kunt onthouden, wat verwacht je dan van hen die naar je luisteren.” Dankbaar ben ik voor de jaren die ik met Sipke heb mogen werken en van hem heb mogen leren. Wat een geluk.

*Hans van den Hoek (Lelystad)*

## MAN VAN HET WOORD

Denkend aan Sipke van der Land realiseer ik me dat er een boek over hem geschreven kan worden. Hem typeren is verre van gemakkelijk, want hij past in geen enkel hokje en ook in geen enkele kerk. Hij reisde de hele wereld over en hield in kerken en alle mogelijke andere gebouwen lezingen en preken. Zelf heb ik veel ervaring met hem, zeker toen we twaalf jaar geleden Stichting Mensenkinderen oprichtten, waarvan hij het inspirerende boegbeeld is geweest. Als geen ander wist hij in moeilijke situaties praktische oplossingen aan te dragen en wat mij verbaasde was zijn grote geduld als zaken anders liepen dan het moest.

In landen als Albanië, Bulgarije en Moldavië hebben we samen en met andere collega's van Stichting Mensenkinderen hulp geboden in velerlei vorm, gepreekt in oude, stinkende schuren waar vele honderden mensen zittend op planken ademloos luisterden als het Evangelie werd verteld. Want Sipke kon vertellen en was een boeiend spreker. Als hij preekte doorspekte hij zijn boodschap met talrijke ervaringen die hij overal op de wereld had opgedaan. Man van het Woord was hij, doorleefd, speels en kraakhelder wist hij te laten zien wat het voor hem betekende zich geborgen te weten in Jezus Christus, zijn Heer en Verlosser. Vele tienduizenden mensen heeft hij met die inspirerende Boodschap bereikt en is hij tot zegen geweest.

Nu is hij niet meer onder ons, maar zijn vele werken – hij schreef meer dan zeventig boeken – zijn een blijvende herinnering aan deze grote man van het Woord. Hij ruste in vrede.

*Ds. Jenno Sijtsma (Epe)*

---

## ROTSVAST GELOOF

**De Bijbel is geen kerkboek maar een werkboek. Geen leesboek maar een leefboek. En ik weet hoe beslissend dat is als ik mediteer over de volgende woorden uit Mattheüs 7 vers 24-27, waar Jezus spreekt: ‘Iedereen die deze woorden van mij hoort en doet, lijkt op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest.’ Ja, zo’n rotsvast geloof wil ik.**

Sipke van der Land